



Kuifje

Nr 47
45e jaargang
20-11-90

HET WEEKBLAD VOOR DE SUPER-JEUGD VAN 7 T

FILM:
De Kleine
Zeemeermin



**OP ZOEK NAAR HET MEISJE
MET HET GOUDEN HAAR**

31el 1990

NIEUW!

**Liefst
160 pagina's
avontuur.**

Nieuwe spannende verhalen van:

BOB MORANE EN ADLER



De zigeunerkoning is dood, maar aan zijn opvolging zitten heel wat haken en ogen. Bob Morane en Bill Ballantine hebben de kant van prinses Theresa gekozen. Om haar op de troon van de zigeuners te krijgen, moeten ze zich meester maken van een talisman, die samen met de laatste grote zigeuner-Woiwoden is begraven op het kerkhof van Olomouc in Moravië. Bob en Bill moeten afrekenen met een reuzenpython, met kwaadaardige dwergen en met een geslepen boef, die de bijnaam «IJzervreter» heeft. Om de magische ring van Igor Kaliben in handen te krijgen moeten vele barrières overwonnen worden.



1949, het Caraïbische gebied... In een vredige baai van de Kaaïman Eilanden zijn Adler Von Berg en Helen Peach, in afwachting van betere weersomstandigheden, voor anker gegaan. Dan spuugt de morse-telex van hun boot een bericht van Higgins uit:... HEB EEN PILOOT NODIG... DRINGENDE OPDRACHT... Volgens Higgins is de job een fluitje van een cent en wordt hij goed betaald! Alleen maar even heen en weer vliegen naar Guatemala. Alleen maar even een reisje ondernemen naar een gebied, dat een ware hel blijkt te zijn...

Verkrijgbaar bij uw boekhandelaar – Prijs fl. 5,95/110 BF

Het weekblad Kuifje is een uitgave van:
De Lombard Uitgaven N.V.
P.H. Spaaklaan 1-11
1070 Brussel
Telefoon: 02/526.68.11
Telefax: 02/5204405
Uitgever: Rob Harren
Hoofdredacteur: Jean-Luc Vernal
Redactie: Michèle Gauthier en Martine Vienne
Administratie: Myriam van Dyck
Lithografie: Tallon
Druk: Proost International
Bookproduction N.V.
Turnhout - België
pp Lid van de Unie van de Uitgevers van de Periodieke Pers (U.U.P.P.)

Abonnementsopgave/klachten voor België:
M.C.E., P.B. 4, 1610 Ruisbroek
Telefoon: 02/525.14.03
Abonnementsprijzen:
Per half jaar (26 nrs): 1100 BF,
Per jaar (52 nrs): 1990 BF,
door storting op rekening
310-0702950-77
van M.C.E.-Brussel
Advertenties voor België:
de Lombard Uitgaven - Brussel
Nicole Geerlandt tel. 02/526.68.11

Abonnementsopgave/klachten voor Nederland:
P.V.O.-abonnements services
Postbus 77, 5126 ZH Gilze
Telefoon 01615-7450 - toestel 412
Abonnementsprijs: 6 maanden: fl. 65,—
Adreswijziging: 4 weken van te voren schriftelijke opgave via wikkeltel rond KUIFJE.
Annuleringen: opzegging 4 weken vóór het einde van de abonnementstermijn schriftelijk opgeven.

Advertenties Nederland:
Euromedia BV
Rijksstraatweg 426
2243 CH Wassenaar
Telefoon: 01751-78847/77741
Telefax: 01751-12017

Redactie Kuifje-Nederland:
Lombard Uitgaven Nederland BV
Postbus 49
2140 AA Vijfhuizen
Buitenlandse abonnementsprijs op aanvraag.

NIEUW!

DE PAS VAN DE WIND
door Vink

Overal verkrijgbaar!

Uitgever DARGAUD in de 'Collectie Première'



Bobbejaanland

FAMILY PARK



2451 LICHTAART (KASTERLEE)
Tel.: 014/55.78.11

SUSKE EN WISKE

SUSKE EN WISKE
DE KLEINE POSTRUITER



DE KLEINE POSTRUITER

Spanning, Humor, Avontuur...

Standaard Uitgeverij-Antwerpen

OP ZOEK NAAR HET MEISJE MET HET GOUDEN HAAR

KANOËL, AAN DE KUST VAN CORNWALL...



IK HEB JE NODIG, GOVERNAL... NIET VOOR MEZELF MAAR VOOR EEN KIND. DE VROUWEN HEBBEN HEM ORGEVOED ALSOF HIJ MIJN ZOON WAS...



IK WIL HEM NU AAN JOU TOEVERTROUWEN. SINDS ZIJN GEBORTE IS ZIJN LOT GETEKEND DOOR DE DRAMA'S DIE DE KONINKLIJKE FAMILIE TROFFEN. MAAR JIJ, IN JE AFZONDERING IN HET BOS, HEBT DAAR ONGETWIJFELD NOOIT OVER GEHOORD...



OP ZOEK NAAR HET MEISJE MET HET GOUDEN HAAR



WEET DAN, GOVERNAL,
VAN DE TRAGISCHE LIEFDE
TUSSEN RIVALEN, DE ZOON
VAN DE KONING VAN LOONDIS, EN
DE ZUSTER VAN MARC, BLAN-
CHEFLEUR DE SCHONE. DE
KUSTEN VAN TINTAGEL
WERDEN TOEN BESTOOKT
DOOR DE VIJAND, EN RI-
VALEN HAD ZICH IN DIENST
GESTELD VAN DE EDELE
KONING MARC...



TOEN HIJ OP EEN VELDTOCHT GING ZEIDEN
ZE ELKAAR VAARWEL EN VERTROUWDEN
ZE ELKAAR HUN LIEFDE TOE...



RIVALEN KWAM GEWOND
TERUG. BLANCHEFLEUR DACHT
DAT HIJ DOOD WAS...



ZE BEZOCHT HEM
IN ZIJN ZIEKENKAMER.
ZE BEMINDEN ELKAAR
EN MEENDEN HUN TEDE-
RE GEHEIM VOOR EEUWIG
TE KUNNEN
BEWAREN.



MAAR OP EEN DAG
SPRAK BLANCHEFLEUR
TOT HAAR MINNAAR:
'IK ZAL STERVEN DOOR
DE WOEDE VAN DE KONING
EN DOOR DE WETTEN VAN
MIJN LAND. WANT JIJ
HEBT ME BEVRUCHT
EN DAT IS ONS NIET
TOEGESTAAN!'

RIVALEN LIET HET MEISJE
NIET IN DE STEEK. HIJ
ONTVOERDE HAAR EN ZE
GINGEN SCHEEP NAAR
KANOËL.





IN KANOEËL MOEST
RIVALEN OORLOG VOEREN
IN DE OMGEVING, EN
TOEN DE TIJD VAN BAREN
KWAM HOOPT BLANCHE-
FLEUR OP ZIJN TERUG-
KEER IN DE STILLE
NACHT. 'O, ZEG ME,
WAAROM KEERT
MIJN VRIEND NIET
WEER?'



EEN DODELIJKE SPEER
DOORBOORDE RIVALEN.
ZIJN LAATSTE KREET
HAD EEN ECHO KUNNEN
ZIJN VAN DE BARENS-
NOOD VAN ZIJN BEMIN-
DE. HET UUR VAN DE
GEBORTE WAS GEKO-
MEN. HET KIND DEED
ZIJN MOEDER LIJDEN.



WE HEBBEN DE ZIEL
DIE KWAM EN DE ZIEL
DIE GING ONTVANGEN.
MAAR BLANCHEFLEUR
HAD VEEL BLOED VER-
LOREN. WAREN ER TWEE
LEVENS NODIG OM DAT
KIND HET LEVEN TE
GEVEN? DE ROUWZAN-
GEN DRONGEN DOOR TOT
HET BED. BLANCHEFLEUR
ZEI:



'MIJN MAN IS WEER-
GEKEERD. MAAR HIJ
IS DOOD. KLEINE MAN,
DEZE NACHT EN DEZE
DAG ZIJN TRIEST.
TRISTAN NOEM IK JE!
EN ZE TOONDE ME
HET KIND, KLEMD
HET IN HAAR KRACHTE-
LOZE ARMEN EN BE-
SPEELDE HET MET TRA-
NEN EN BLOED.'



OP ZOEK NAAR HET MEISJE MET HET GOUDEN HAAR

ZE ZEI TOT ME:
'ROUVAULT DE TROUWE,
VOED MIJN KIND OP IN
LIEFDE, EER EN WAAR-
DISHEID. NEEM DEZE
RING DIE IK VAN MIJN MOE-
DER KREEG. TRISTAN ZAL
HEM LATER KRIJGEN
ALS HIJ HET WAARD IS.
HET IS HET TEKEN VAN
MIJN GESLACHT'. IK NAM
DE KLEINE AAN EN
ZE STIERF.



TOEN VERGEZELDEN
WE RIVALEN EN
BLANCHEFLEUR NAAR
DE GRENZEN VAN HUN
NIEUWE GEBIED.



TRISTAN IS STERK EN GOED-
GEBOUWD. ALS JE WILT VER-
TROUW IK HEM ZEVEN JAAR
AAN JE TOE, OM EEN MAN VAN
HEM TE MAKEN. OP ZIJN VIJFTIEN-
DE ZAL HIJ ZIJN EIGEN LEVEN KIEZEN.



GOVERNAL NAM TRISTAN BIJ ZICH OP, OM HEM ZIJN KENNIS DOOR
TE GEVEN, ZIJN WIJSHEID EN ALLES WAT HIJ WIST VAN DE DINGEN
EN DE WEZENS.





VERTEL ME, GOVERNAL...

VERTEL ME VAN HET OUDE HEILIGDOM, DE TWEE BLOEIENDE APPEL-
BOMEN, WAAR DE EVER, DE ZEUG EN HAAR JONGEN ZICH OPHOUDEN.
VERTEL ME VAN DE GETALLEN, HET LICHT VAN DE WERELDEN, DE TALEN
VAN DE DIEREN EN DE MENSEN, DE KLACHTEN
DE WAPENS EN DE WATEREN...

VERTEL ME, MEESTER...

DAT ZAL IK JE ALLEMAAL VERTEL-
LEN, TRISTAN. EN OOK... VAN DE BOOG EN DE
JACHT, DE WAPENS EN DE GEVECHTEN,
DE WAADPLAATSEN EN PADEN,
DE GOLVEN EN DE WINDEN,
DE MUZIEK EN DE GEZANGEN,
DE RITEN EN DE GEBEDEN...
ALLES WAT IK WEET
ZAL IK JE VERTELLEN,

IK ZAL JE NIET VERTELLEN,
TRISTAN, VAN HET HART
DAT SIDDERT,
DE LIEFDE DIE BEDWELMT
DE ADEM VAN HET
LEVEN, DE KRAMPEN
VAN DE DOOD, DAT
ALLES ZUL JE ZELF
ONTDEKKEN.

OP ZOEK NAAR HET MEISJE MET HET GOUDEN HAAR





BURAH!!



HEER HERT, VERGEEF ME. MOGE DE DOOD EEN GOEDE GEZEL VOOR U ZIJN. MOGEN UW MOED EN UITHOUDINGSVERMOGEN MIJN ERFDEEL WORDEN.



DAT IS TRISTAN

GOED. LAAT ONS GAAN.



JE KUNT TROTS ZIJN, JONGEN...

TRISTAN, HEER! ZO LUIDT MIJN NAAM. HET HERT WAS TROTS EN MOEDIG. DIT IS ZIJN VERSE, BLOEDENDE HART; HET IS VOOR U, JACHTMEESTER. VOOR MIJ ZIJN TROFEEËN, VOOR ALLEN HET VLEES, DE DANSEN EN DE LIEDEREN!



7

wordt vervolgd

BROCELIANDE, HET MAGISCHE WOUD

Er was eens... Allemaal hebben we gesmuld van de prachtige verhalen over de heldendaden van de ridders van de Tafelronde, de ridders die op zoek waren naar de Graal... Allemaal weten we dat de koene edellieden geleid werden door koning Arthur. Hoeveel keer kropen we niet in de huid van de heldhaftige lieden, om samen met hen fantastische avonturen te beleven, waarin hartstocht en liefde de sleutelwoorden zijn. Ridder worden en trouw betonen aan de schone en lieflijke Guinevere, de trouwe metgezel van Lancelot zijn, galopperen op het ros van Parcival, samen met Walewijn, Sagremor, Galahad en hoe al die andere illustere figuren ook mogen heten, strijd te leveren. Ach... voor deze mannen was «eer» nog geen afgezaagd cliché... En droomden wij er niet van onder de bekoring te komen van de bekoorlijke fee Viviane, het zwaard Excalibur in handen te houden, of dezelfde wijsheid en macht te bezitten als Merlijn, de legendarische tovenaars?

HET LAND VAN DE TOVENAARS

Ik droomde er allang van de helden uit mijn kindertijd en de legendarische oorden waar hun dwaaltochten hen heenvoerden, te bezoeken. Natuurlijk had ik daarvoor de Middeleeuwse roman van Chrétien de Troyes gelezen. Het woud van Brocéliande is een erfstuk uit de Oudheid. Het is een uitgestrekt Bretons bosgebied, dat in de eerste eeuwen van onze jaartelling bijna het gehele binnenland van Bretagne overlapte. Het huidige oppervlak bedraagt zeventien duizend hectaren grond, dat rijk is aan oude, authentieke geschiedkundige feiten en legendarische plekjes die hun waarde ontleenen aan het Arthur-thema. De bewoners van dit deel

**«De plichten van een ridder
laten zich in één woord samenvatten:
Liefde.**

Liefde is zijn plicht

Liefde is zijn recht

Liefde is zijn kracht

Liefde is zijn moed

Liefde is zijn heldhaftigheid

Liefde is zijn edelmoedigheid

**Liefde is zijn zoeken naar de
innerlijke waarde van de mens.**

**Ridders houden van elkaar als broeders,
respekteren elkaar**

**en streven in eerlijke concurrentie op gelijke
hoogte met elkaar te komen.**

De ridderbroederschap helpt

elkaar onderling in geest en

ziel en zij dient het Goddelijke doel.

**Ridders streven elkaar te ondersteunen,
zoals de balken van het getimmerte
het huis ondersteunen.»**

**«Eén gemeenschappelijk streven
verenigt deze mannen:**

**alles doen wat in hun vermogen ligt om
uiteindelijk de heilige Graal te vinden».**



Het meer van Comper, waar de waterfee waakt over het zwaard Excalibur.

van Frankrijk hebben het geloof en de tradities, die uit vroeger tijden komen, tot de huidige dag in ere gehouden: Bij het vallen van de avond kun je op de door wind geplaagde heidegronden beter geen feeën, kabouters, tovenaars of weerwolven tegenkomen. Pas vooral op voor Gaja, wanneer zij aan de rand van een driehoekige weide zit. Groet haar alsjeblieft met respect, want anders kan zij heel vervelende streken uithalen. Zo zijn er nog honderden overleveringen in dit stukje Bretagne...

Toen ik mij klaarmaakte voor mijn zwerftocht, zei iemand uit de streek tegen me dat «hij niet echt in al die praatjes geloofde». Meteen daarop voegde hij daaraan toe (stel je voor dat ik hem vroeg mee te gaan!): «Ik breng voor geen goud de nacht door in dat toch wel een beetje behekste bos». Wie zal zeggen waar de legende ophoudt en de realiteit begint?...

Met z'n drieën zijn we 95 jaar oud. Maar een paar dagen lang waren wij weer jongens met maar één doel voor ogen: met eigen ogen ontdekken wat er waar en niet waar is van alles wat verteld wordt. En op een veelbelovende ochtend, toen de mist het land nog in zijn greep had, trokken wij, gebogen onder de last van onze rugzakken, er op uit. Ons uitgangspunt was het gehucht Plélan-le-Grand, de woonplaats van Salomon, de laatste koning van Bretagne (gestorven in 874), en later algemeen hoofdkwartier van de Chouans (verdedigers van het koningschap tijdens de Revolutie in de Vendée).

«De paden op, de lanen in, vooruit, met frisse zin», zingend liepen wij vastberaden naar het land der feeën en tovenaars. Al vlug kwamen we in Forges-de-Paimpont, een klein gehucht dat er nu verlaten bij ligt, maar waar vroeger de bewoners twee eeuwen lang het ijzererts bewerkten dat zij uit de «Etang Bleu» haalden. De naam Forges = smederijen, geeft dat ook aan.



De kapel van Saint-Jean zou volgens sommigen een heilighdom van de Tempeliers zijn.

HET KASTEEL VAN DE LEGENDEN

Wij haastten ons over de Pont du Secret, waar de lieftallige Guinevere haar verboden liefde voor Lancelot verklaarde. Aangezien wij een grote trektocht wilden maken, namen wij pad GR 37, waardoor wij tussen de halfduistere begroeiing langs het riviertje de Aff wandelden. Het landschap is hier schitterend en de natuur verwent je er met duizenden heerlijke geuren. Ook de spotvogels hadden plezier en kwetterden vrolijk hun eigenwijze deuntje. Vele uren later, met de blaren op onze voeten, kwamen we aan bij het ongenaakbare kasteel Trécesson, een solide bouwwerk van purperrode leisteen, dat uit de XVde eeuw dateert. De lijfspreuk van de vroegere bewoners was al even streng als het aanzien van het kasteel: «Liever barsten dan buigen» en dat zegt heel wat over de denkwijze en de moed van de

**MEN NOEMT MIJ
LANCELOT EN IK
BEN DE ZOON
VAN
BAN DE BENOIC!**

Trécesson, legendarisch kasteel.



toenmalige kasteelheren. De muren en gangen van dit verdedigingswerk vormen een passende achtergrond voor de vele sombere legenden die wij uit overleveringen kennen. Vooral die van de geheimzinnige Dame in het Wit spreekt

**MERLIJN,
VOOR ALTIJD GE-
KLUISTERD
IN EEN HERME-
TISCH
GESLOTEN GRAF.**

tot onze verbeelding: zij werd op een nacht levend begraven... De edele dame heeft haar geheim met zich mee in het graf genomen. Sedert haar smartelijke dood hebben vele mensen bij volle maan, rondom de wallen van het kasteel, de geestverschijning van de Dame in het Wit gezien... «En haar sluiers wiegden op en neer bij elke zucht van de wind», fluisterden zij. Doodop kwamen we in de «Val Sans Retour» aan. In deze diepe vallei zou de vreeswekkende, bedrieglijke fee Morgana hebben gewoond. Hier ook hield zij de ridders gevangen die ontrouw waren

aan hun Vrouwe. De vallei is het oord van de Gedoemde Stenen en de Wasvrouwen der Duisternis. Aangezien dit ook een plek is die aardmagnetisme uit zou stralen, besloten wij hier ons bivak op te slaan, wat officieel verboden is, niet zo zeer om de wandelaar tegen boze geesten te beschermen, maar om de natuur zo veel mogelijk intact te laten en het brandgevaar in te dammen. We zijn benieuwd of we van een ongestoorde nachtrust kunnen genieten.

Nadat we elkaar allerlei verhalen hebben verteld, het ene nog griezeliger dan het andere, worden we eindelijk in slaap gewiegd door het eentonige gekwaak van kikkers en padden uit het naburige meertje, «le Miroir aux Fées» (De Spiegel der Feeën). Nou, van nachtmerries hadden we geen last, maar van muggebeten...

De volgende dag vertrokken we weer fris en vrolijk (en niet met achterlating van de schillen en de dozen voor 't aange-naam verpozen). Na een steil paadje te zijn opgeklommen, wachtte ons op de top van de heuvel een weergaloos uitzicht op de «Val Sans Retour». Jean-Claude raakte in vervoring en werd zo lyrisch, dat hij de woorden van een door hem vergeten dichter declameerde: «Oh, liefje van mij,

Bij de bron van Brocéliande ontmoeten de dichters van over de hele wereld elkaar.



ver voorbij de sterren is een land van melk en honing». Het omweggetje naar de kerk van Tréhorenteuc is beslist de moeite waard. Het oude heiligdom bergt een veelvoud aan symbolische tekens en geheimzinnige begriptekens. Overal kom je getuigenissen tegen die betrekking hebben op de romans van de Tafelronde. Op de onderkant van het kerkportaal lezen we deze inscriptie: «De deur is aan deze zijde». Abt Gillard heeft een groot deel van zijn leven aan de gehele restauratie van de kerk gewijd. Daar ook is hij begraven. Het resultaat van zijn werk is verbijsterend fraai: op de schitterende glas-inlood ramen wordt het zichtbaar worden van de Graal verbeeld. Het mozaïek van het Witte Hert met de Gouden Halsketting maakt een wezenlijk onderdeel uit van de roemruchte avonturen van de ridders van de Tafelronde en de muurschilderingen zijn gewijd aan de «Val Sans Retour». De abt hield niet van half werk en naast zijn restauratiewerk heeft hij in vele brochures de mysteries van Brocéliande behandeld.

DE HEILIGE BRONNEN

Midden overdag zagen wij (of was het toch een zinsbegoocheling) een vos rustig zijn dorst lessen. Niet ver van het dorpje Folle Pensée is de beroemde, heilige bron van Barenton. Elke druppel van het opspattende water zit boordevol magische kracht. Men beweert dan ook dat de bron de regenmaker bij uitstek is. «Het water van de bron van Barenton welt aan één kant op, vlakbij een steen. Jagers plachten op warme, zomerse dagen naar Barenton te gaan en zij putten daar met hun jachthoorns water uit de bron, waarbij ze de bovenkant van de steen bevochtigden, waarna een regenbui hen verkoelde». De bron wordt ook geraadpleegd door geliefden om te weten te komen of zij met Pasen getrouwd zijn. Het bronwater bezit magische kracht ter genezing van geestelijk gestoorden. En last but not least... hier ontmoeten Merlijn de Toveraar en de fee Viviane elkaar.

Traditiegetrouw betuigde Willy eer aan de Keltische rite en liet hij enkele druppels op de grote vloersteen van zandsteen vallen, die tegenwoordig het terras van Merlijn heet. We namen een paar slokken van dit zuiverende water en trok-

Op weg naar de GR 37.

ken ons niets aan van de salamanders en kikkervisjes die welig in de bron tieren. We zetten de tent vlak bij de bron op. Misschien zien we wel één van de wachters van deze plek: de Zwarte Ridder

IK BEN OP ZOEK NAAR DE HEER VAN DIT WOUD!

bijvoorbeeld, of de Ridder met de Leeuw... Er kon ons niets gebeuren, als ons hart maar «rein» was.

Een regenbuitje verwelkomde ons toen we wakker werden. Was de legende werkelijkheid geworden? Het is hier 's nachts heerlijk koel. Misschien beschouwden de mensen vroeger deze weldaad als een slaapmiddel waarvan de Druïden het geheim kenden...

En zo trokken we een paar dagen lang door Brocéliande. Zo ook kwamen we bij het



Het meer van Forges-en-Paimpont.

meer van Comper, waar de fee Viviane Lancelot heeft laten opstijgen tot aan het graf van Merlijn, dat herkenbaar is aan een eeuwenoude hulststruik. De tovenaars verblijft hier voor altijd in een luchtbel die zijn geliefde, de onbuigzame fee Viviane, heeft omgeven met negen magische cirkels, waardoor Merlijn zijn gevangenis nooit en te nimmer kan verlaten.

We gaan nu naar de «Jouvence» bron (Bron van de Jeugd). Door een paar druppels van dit heilzame water op het gezicht te sprenkelen wordt zelfs een stramme grijsaard weer een dartele knaap... Maar na zo'n vermoeiende dag had het bronwater ook op ons een verfrissende werking. Het leek wel of Jean-Claude last had van een zonnesteek, maar misschien had hij gewoon gevoel voor humor. Hij wilde namelijk absoluut de pad die hij opgevist had, een kus geven. Hij hoopte dat het beest dan in een prinses zou veranderen. Ondanks verworpen pogingen waar wij niet goed van werden, mislukte het

DE VALLEI GAAT IN VLAMMEN OP

Voor een wandeling in het woud van Brocéliande heb je beslist de plattegrond annex gids nodig. In dat nuttige werkje staat al op de eerste bladzijden dat «het ten strengste verboden is in het bos en op de heidegronden te kamperen of/een kampvuur aan te leggen. Een wandeling maken in de vrije natuur en tegelijk een sigaret roken, is onvergeeflijk. Geniet liever van de zuurstofrijke lucht van de bossen. Denk ook even aan de onoverzienbare financiële en ecologische gevolgen van een bosbrand». Ondanks al deze waarschuwingen zijn er vanaf afgelopen september wel degelijk ettelijke branden geweest in dit prachtige natuurgebied. Meer dan 600 hectare van het Bretonse erfgoed, waarvan de schitterende Val-Sans-Retour deel uitmaakt, is in rook opgegaan. Wilgen, dennebomen, berken en talloze andere planten en bomen zijn verwoest. Bovendien vonden duizenden dieren de dood. In de meeste gevallen zijn de branden opzettelijk veroorzaakt en is er dus sprake van misdadige opzet. In ieder geval is daardoor bewezen en dat mag best eens worden benadrukt, dat de echte natuurliefhebber zeer veel verantwoordelijkheidsgevoel heeft, en dat hij oog heeft voor de wereld waarin hij leeft. Niet voor niets zegt een oude volkswijsheid, dat «het respect voor de boom bij de tak begint». Aan de kant van de grote wegen ligt veel meer vuilnis dan op de bospaden...

Als gevolg van deze ramp zijn er verschillende initiatieven genomen, die getuigen van intelligentie en optimisme. De ecologische organisatie «Amis de la Terre» (Vrienden van onze Aarde) heeft bijvoorbeeld aan de openbare instanties gevraagd «onmiddellijk maatregelen te nemen om te redden wat er nog over is van het woud van Brocéliande en dit culturele, in historisch opzicht belangrijke oord weer te herstellen, waardoor het met geschiedenis van weleer en legenden overla-

den gebied weer zijn oude luister terugkrijgt». De organisatie heeft haar leden vrijwilligers gevraagd voor het actief deelnemen aan de herbebossing. Een Bretonse ondernemer heeft toegezegd de kosten voor de herbebossing voor zijn rekening te willen nemen: «Ik zou er trots op zijn dat onze kinderen weer kunnen wandelen in onze bossen, die nog de oude mythische sfeer uitstralen». Edelmoedigheid die zo nauw samenhangt met het aloude ridderschap, bestaat dus nog! Ondanks deze «hittegolf», die niet eens door een boosaardige draak veroorzaakt is, kunnen Merlijn, koning Arthur, Lancelot en al die andere helden, weer rustig slapen. Andere mannen, even edel en barmhartig, hebben hun taak overgenomen. Hun devies is hetzelfde gebleven: «Moed en toewijding». Net als de vroegere ridders zijn zij gewapend met helmen en lansen... volgens modern concept. Zij bestrijden de branden, vechten voor een nobele zaak, vaak met inzet van hun leven en zo beschermen zij het magische universum dat het onze is.

Dag en nacht waken zij over ons erfdeel. Deze «prud'hommes» uit vroegere tijden, ofwel mensen die zich door trouw en rechtschapenheid ver verheffen boven hun gelijken, noemen wij tegenwoordig soldaten die branden te vuur en te zwaard bestrijden.

Ch. P.



toverkunstje. Toen hij het beest eindelijk weer de vrijheid gaf had de pad waarschijnlijk voor goed de pest aan mensen...

Of je nu een open oog hebt voor tradities en legenden, of er niet in gelooft, je ontkomt niet aan de aantrekkingskracht die uitgaat van dit magische woud. Geen enkel ander spreekt zozeer tot de verbeelding, geen enkel ander bos noodt zo tot dromen en heeft dat geheimzinnige waas waar een mens melancholiek van wordt.

In deze bijna bovennatuurlijke omgeving waar meertjes, kastelen, eeuwenoude bomen, heidegronden en dalen, door stralenkransen omhuld zijn, hoor je, net als wij, het gekletter van de wapenen, de stem van Merlijn de Tovenaar en het bedwelmende gezang van de feeën.

Jean Markale, specialist bij uitstek van de geschiedenis van de Kelten, besluit aldus op meesterlijke manier zijn laatste werk, «Brocéliande en het raadsel van de Graal». «Wij proberen nog altijd de oplossing te vinden voor het raadsel van de Graal, omdat wij ons daardoor voor het essentiële probleem gesteld zien van de mensheid die voortdurend op zoek is naar zijn Identiteit. Deze identiteit zoekt men soms aan de einder van de horizon. Maar achter die horizon is er niets, achter die denk-

beeldige lijn is het leeg. Daar vinden we onze identiteit niet. De Graalridders dachten altijd die identiteit bijna voor het grijpen te hebben en zij reisden haar tevergeefs na op wegen die naar geen enkele bestemming leiden. De Graal symboliseert dat immatriële, waar de mensheid van droomt. In zekere zin is de Graal de motor die het menselijke handelen bepaalt. Maar over welke Graal praten wij eigenlijk?»

Om dat te ontdekken moet je ook eens naar het woud van Brocéliande gaan. Misschien word je in die omgeving uitgetild boven de tijd. Wellicht dat ook jij onder de bekoring komt van de onsterfelijke ridders van de Tafelronde.

Reportage:
Jean-Claude, Willy
en Christian PORTAL

N.B. Om meer te weten te komen over Brocéliande, raden wij je aan onderstaande, uitstekend geschreven werken door te nemen

La Légende arthurienne (De Arthur Legendes), van de hand van verschillende auteurs. Uitg. Laffont

Brocéliande ou l'obscur des forêts (Brocéliande, of de duisternis der wouden), van de hand van verschillende auteurs. Uitg. Artus.

Brocéliande et l'énigme du Graal (Brocéliande en het raadsel van de Graal), van Jean Markale. Uitg. Pygmalion.

Groot kerkraam in de kerk van Tréhorenteuc: Christus, de heilige Graal en Josef van Arimathea.



THORCEAL

ALBUM NR 16

THORCEAL

ROSINSKI-VAN HAMME

DE WOLVIN

IS PAS
VERSCHENEN!

PASSIE, GEWELD, LIEFDE
EN WRAAK, LEGENDE
EN VERBEELDING ZIJN
OP DE STRIPAFSPRAAK!

DE LOMBARD UITGAVEN

BRUCE J. HAWKER

SAMENVATTING: De Beulen van de Nacht eisen een losgeld van 10.000 pond... anders zal Lord Hawker sterven! Bruce wil er niet naar toegaan zonder te vechten... Maar hoe moet hij de schuilplaats van de schurken vinden? Lund kent iemand die hen zou kunnen helpen...



BRUCE J. HAWKER DE BEULEN VAN DE NACHT

IK HEB JE GEKEND ALS EEN HAAI, EEN ECHTE GELDHAAI... EN NU BEN JE EEN RAT GEWORDEN DIE HET SCHIP VERLAAT?



IK BEN NIET MEER IN DIENST, LUITENANT LUND... EN WAT HEB IK AAN DAT GOUD VAN U ALS IK AAN DE GALG BINGEL?



WANT ZO ONTDOEN DE BEULEN VAN DE NACHT ZICH VAN VERRADERS, OF VAN STAKKERS DIE HET LOSGELD NIET KUNNEN OPBRENGEN!



IK VERDUBBEL HET BEDRAG, REEVES! DA'S DRIEMAAL ZOVEEL ALS JE KAR-KAS WAARD IS!



... EN PRAAT NIET ZO HARD, VERDOMME... ZE HEBBEN OVERAL SPIONNEN... DIE ONS NU MISSCHIEN BESPIEDEN... ZELFS IN DEZE KROEG!



DAMN!



DAAR!



EINDELIJK EEN VAN DE GEZOCHTE DESERTEURS!



DAT... DA'S NIET WAAR!

* "LOBSTERS": KREEFTEN, BIJNAAM VAN DE MARINIERS.

PAS
VERSCHEENEN BIJ
DE LOMBARDI
UITGAVEN!
ALLES OF
NIETS.



wordt vervolgd

Het zag er somber uit bij de tekenfilmafdeling van de Walt Disney Studio. Het leek er op, dat men niet meer in staat was een tekenfilm te maken, die al de charme en uitstraling had, van de producten uit de jaren '40 en '50. Gelukkig is daar met Disney's nieuwste tekenfilm, de kleine zeemeermin, verandering in gekomen. Sterker, de kleine zeemeermin is de mooiste tekenfilm ooit gemaakt... Disney heeft zichzelf overtroffen.



De kleine ZEEMEERMIN

Het verhaal

Traditiegetrouw neemt Disney vaak een sprookje als basis voor zijn verhalen. De kleine zeemeermin, van de Deense schrijver Hans Christian Andersen is wereldberoemd. Het onderwatermeisje heeft slechts één wens: mens te worden. Zij wil op de wereld rondlopen en het liefst trouwen. Daarvoor heeft ze benen nodig. En die kan ze krijgen. Op één voorwaarde dat zij, Ariel, haar stem inlevert aan de boze onderwaterheks Ursula.

Disney

Tekenfilm is een ongelooflijk duur medium. Maar ondanks alle kosten, die zoals je weet voornamelijk worden veroorzaakt door al het handwerk wat moet worden verricht, verschijnen er de laatste jaren om de haverklap tekenfilms. Don Bluth maakt furore, maar ook studio Idéfix waar de Asterixfilms worden vervaardigd boert niet slecht. De grote overwinnaar is en blijft de studio van de in '66 overleden Walt Disney. Toch zag het er slecht uit bij de studio. Ze maakten daar wel tekenfilms die geld opbrachten, denk maar aan de vorig jaar uitge-



brachte tekenfilm Oliver & Co., maar echt goed waren ze niet. Wie Disney's Sneeuw- witje, Bambi of Pinocchio ooit gezien heeft is min of meer verwend. Het zag er naar uit, dat Disney er met de pet naar gooide. Creatieve geesten van de tekenfilmafdeling zagen het falen ook in. Vandaar dat het juist voor de Disney medewerkers bijna een plicht werd zich weer eens te bewijzen. En daarin zijn ze geslaagd. De kleine zeemeermin slaat werkelijk alles.

Conclusie

De kleine zeemeermin is in alle opzichten grandioos. De muziek is speels, luchtigjes en daar waar nodig klassiek. De tekenfilmfiguurtjes zijn om te zoenen. De krab Sebastian heeft er zelfs de lippen voor. Hij zorgt in deze spannende film, voor de onvergetelijke en humoristische elementen. Schitterend is de scène — een hoogtepunt in de film — waarin kok Louis kleine visjes bereidt voor het diner. Het verhaal is ronduit ijzersterk. De film heeft alles in zich om de beste Disney tekenfilm aller tijden te worden...

Rein van Willigen

Disney op z'n allerbest

WIE DOET WAT?

Regie John Musker & Ron Clements
Script John Musker & Ron Clements
Productie Howard Ashman & John Musker
Muziek Alan Menken

RORK

SAMENVATTING: Onze vrienden zijn erin geslaagd te ontsnappen aan de verwoestende vlammen... Mordor Gott is ook gevlucht... Zijn bezoek heeft nogmaals trieste sporen nagelaten! En de numerieke kubus? Heeft hij deze vernietigd?



JA, DAT HOOP IK OOK, VOOR MEZELF EN VOOR MIJN STAD...



RORK CAPRICORNUS

...NAAR HET
NOORDEN. IK
MOET D'E METEO-
RIET ZIEN!



MAAR IK HEB
EEN VOORGEVOEL
DAT HIER STRAKS
IETS GAAT
GEBEUREN



IETS
VAN...



JE BENT ALTIJD
WELKOM!
SOMEN KUNNEN
WE ELK GEVAAR
AAN!



GOED! OVER ZES
MAANDEN DAN!
EN IK BRENG VER-
STERKINGEN
MEE!...



PAS GOED OP
HAAR! IK HEB GE-
DAAN WAT DEL'AH
ME VROEG... EN
TOCH...



TOT KIJK! EN...
OH, WACHT
EVEN!



?



VOOR
ONDER-
WEG...



PAS
VERSCHEENEN BIJ
DE LOMBARD
UITGAVEN!
STERREN-
LICHT



IK
GEEF HET
OP!

NOU,
EEN TOMAAT
DIE SCHAAK
SPEELT!

DIE KON
METHUSALEM
AL HEEL
GOEP VER-
TELLEN...

WAT
EEN STOMP-
ZINNIG
GEOOE! IK
KRIJG DE
ZENUWEN
VAN DAT
WACHTEN!

ACH, HOU!
TOCH OP!

Einde
-ANDREAS- 46

TIMOTHY



**SPEEL MEE MET
DE NIEUWE**

MilkyWay

MET NOG MEER MELK!

Welke figuur zit in dit raster verborgen?



Kleur de vakjes met een puntje rood en je ziet het meteen!

C	T	H	S	N	O	E	P	V
S	H	M	E	D	R	O	O	M
T	C	O	I	M	E	L	K	R
E	I	L	C	O	E	K	W	E
R	L	K	E	O	B	L	D	K
R	H	E	E	R	L	I	J	K
E	W	I	T	U	E	A	Y	E
N	Y	E	I	R	Z	E	D	L
A	B	L	A	U	W	E	P	E

HEERLIJK

LICHT

REEP

WIT

DROOM

~~ET~~

STERREN

SNOEP

VOL

HEMEL

BOEK

KEUZE

CHOCOLADE

ROOM

DIER

MELK

LEKKER

BLAUW

Schrap elk woord dat je ziet uit in het kadertje, net zoals "ei". Met de overblijvende letters kan je twee woordjes vormen. Welke?

(De woorden zijn horizontaal, vertikaal, diagonaal en in beide richtingen geschreven.)

OPLOSSING:
1. De staartster van Milky Way
2. MILKY WAY

XIII DE NACHT VAN 3 AUGUSTUS



SAMENVATTING: Kolonel Amos vertelt aan de sheriff dat hij Jason gebruikte als aas om het grote wild aan te trekken... die zich kapitein Curtis laat noemen! Ondertussen heeft onze vriend het spoor van Rigby teruggevonden en staat op het punt hem te betrappen...











NINO DE REIS NAAR AMERIKA



RATATATATATA...



Het is oorlog! Laat me erdoor!

Ik was eerst! Opzij!

Ik ben ziek!

Ik ook! Laat me erdoor!



RATATA...



RATATATATA...



Alles is mislukt! Duiken!

We moeten op
Scholz en van Glanz
wachten!



START DAN TOCH DE
MOTOR! SCHNELL!

Niet makkelijk!
Ha! Eindelijk!



Die schurken vluchten!

Ik geef ze nog
een salvo!



RATATATA...



We zinken! Zwemmen!

Pik ze op!
Schnell!



Schnell!
Duiken!



LUTTELE SECONDEN LATER
VERDWIJNT DE U-BOOT IN DE
SCHUIMENDE GOLVEN...



Ik sta te trillen op mijn benen!
Zo iets heb ik nog nooit mee-
gemaakt!

HEEELP!

SAMENVATTING: Alles werd prima georganiseerd: een vals S.O.S., een onderzeeër die klaar ligt om de twee Duitsers en hun gevangenen op te pikken... Ja, alles is bijna perfect... Maar er werd buiten Altmann gerekend en... Nino!





Vaarwel, Claudia...

EINDE

Maak een hemelse vlucht naar de witte betovering van Canada



Elke donderdag van 13 december 1990 tot 7 maart 1991.

HET WITTE PASPOORT

39.950 B.F.*

* luchthavenbelasting niet inbegrepen

8 ONVERGETELIJKE dagen in QUEBEC

SNEEUWSCOOTER — LANGLAUFEN — SKIËN — HONDESLEEËN — TRAPPER- EN
HOETHAKKERSDAGEN — SNEEUWLOPEN OP "RACKETS" — HENGELLEN OP
HET IJS — SCHAATSEN — TREKSLEEËN MET PAARDEN — CURLING — enz...

CANADA CONSULT TRAVEL — TRANSCONTINENTAL — GENERALCAR — HAVAS
Inlichtingen en reservaties: bij alle Transcontinental/Generalcar en Havas reisagentschappen (Lic. A1138)



JODY BARTON

SAMENVATTING: Jody heeft besloten zich niet meer bezig te houden met de activiteiten van M. Conroy, maar zich vooral te concentreren op zijn favoriete bezigheid: het solo varen... Hij vaart langzaam als er plots een boot op hem af vaart...



JODY BARTON DE SCHITTERING VAN DE DOOD

ALS EEN TENNISBAL WORDT HET ZEILJACHT VAN JODY WEGGEBLAZEN...



...EN WORSTELT 'N PAAR SECONDEN TEGEN ENORME KRACHTEN.



...DAN WORDT PLOTS ALLES TERUG KALM EN KOMT HET SCHIP IN ZIJN NORMALE POSITIE TE LIGGEN.



W...WATISER?!
HOO!!



**HET SCHIP!!...
HET...HET...IS...
GEËXPLODEERD!!
NEE! NEE!!
DAT KAN NIET!!**

DE BEMANNING!?!... IK...IK...
MOET HELPEN... VLUG...DE
MOTOR STARTEN...





ZWAAR AANGESLAGEN ZOECT JODY OP DE PLAATS VAN HET ONHEIL NAAR OVERLEVENDEN. HET WATEROPPERVLAK LIGT BEZAARD MET BROKSTUKKEN VAN HET 'VERPULVERDE' SCHIP

GEEN SPOOR! DIE MENSEN HADDEN OOK GEEN KANS MET ZO'N HELSE EXPLOSIE!... ALLES IS UIT ELKAAR GERETEN! ZOIETS HEB IK NOG NOOIT GEZIEN! VRESELUK!



IK MOET DE BUITEN- WERELD VERWITTIGEN... VLUIG! DE RADIO!



EVEN LATER ZENDT JODY ZIJN BOODSCHAP DOOR DE ETHER.

PAN PAN!... PAN PAN!... PAN PAN!... (1)... HELLO ALL STATIONS!... HELLO ALL STATIONS!... IK HEB EEN DRINGEND BERICHT VOOR ALLE SCHEPEN EN STATIONS IN HET GEBIED VAN: "THE REPUBLIC OF PALAU" EN "THE FEDERATED STATES OF MICRONESIA"...



JODY'S NOODOPROEP WORDT OPGEVANGEN DOOR ALLE HULPSTATIONS IN HET GEBIED TUSSEN JAPAN...



... EN NIEUW- ZEELAND...

ROGER!... POSITIE VAN HET SCHIP GELOKALISEERD... OVER EEN UUR BEREIKEN WE DE PLAATS VAN DE RAMP!



JODY KAN VOORTS NIETS ZINNIGS MEER DOEN EN ZET ZIJN EENZAME TOCHT VERDER.

AI!! ER KOMT ZWARE STORM! DE BAROGRAAF (2) VOORSPELT WEINIG GOEDS!... DAT KOMT ERVAN ALS JE BIJ 'T AFGAVEN DE METEO NIET RAAD- PLEEST!...

(1) PAN PAN : INTERNATIONAAL SIGNAAL DAT BE TEKENT DAT EEN SCHIP DRINGEND ASSISTENTIE NODIG HEEFT, DOCH NIET IN ONMIDDELIJK GEVAAR VERKEERT (DUS GEEN "MAY-DAY"-OPROEP)
(2) BAROGRAAF : TOESTEL DAT VERLOOP VAN BAROMETERSTAND REGISTREERT,

JODY BARTON

EN INDERDAAD, EVEN LATER BREEKT DE HEL LOS. HET ZEILJACHT (EEN ETAP 38!) VECHT MOEDIG TEGEN DE SNEL WOEST WORDENDE ZEE

HET WEER VERSLECHT
ZIENDEROGEN... IK MOET MAAT-
REGELEN TREFFEN VOOR HET
TE LAAT IS...



MAAR WANNEER JODY NET KLAAR IS MET HET REVEN VAN DE ZEILEN, OM DAARNA EEN STORMFOK OP TE ZETTEN, KOMT PLOTS EEN GEWELDIGE BREKER OVER HET SCHIP EN WERPT JODY OVER BOORD!...



M'N GOD! OOK DAT NOG!
HET IS MIJN FOUT! IK
MOEST VOOR ALLES MIJN
VEILIGHEIDSGORDEL AAN-
GESESPT HEBBEN!
TE LAAT!

HET ZEILJACHT WORDT ALS EEN
LEDENPOP DOOR HET WATER IN DE
GRILLIGSTE CAPRIJOLEN MEEGETROKKEN.

HET SCHIP VERWIJDEERT
ZICH... IK BEN REDDELOOS
VERLOREN!





MAAR ALS DAN, DOOR EEN ONVOORSTELBARE SPELING VAN HET LOT, HET ZEILJACHT EEN PLOTSSELINGE ZWENKING MAAKT...



... OMHOOGGETILD WORDT EN...



... NEERPLOFT...



... KAN JODY DE RELING VASTGRIPPEN.



TERWIJL HET JACHT OP EN NEER DANST, SLAAGT JODY ER TOCH IN ZICH OP TE HJSEN...



... EN AAN DEK TE KLAUTEREN.



ZIJN LAATSTE KRACHTEN GEBRUIKEND GERAAKT JODY UITEINDELIJK BINNEN IN HET JACHT EN KAN, ONDANKS HET HEFTIG HEEN EN WEER SLINGEREN DE KAJUIT AFSLUITEN.

OEF!

VOORLOPIG BEN IK VEILIG! DAT WAS OP HET NIPPERTJE!!



wordt vervolgd

VIVA ZAPAPA



WELKOMSTGESCHENK VOOR NIEUWE ABONNEES IN BELGIE EN NEDERLAND

ALS JE
NU EEN
ABONNEMENT
NEEMT OP HET
WEEKBLAD
KUIFJE,
ONTVANG JE,
NAAR
KEUZE:



of deze SUPER-PIRAT-
PEN: formule drie in
één van PELIKAN.
Hiermee kan je voor-
taan schrijven en korri-
geren zonder geknoei
met andere pennen of
zonder sporen na te
laten!

**Bon of briefkaart opsturen naar
«WEEKBLAD KUIFJE»**

Voor België: Postbus 176 – 1060
Brussel 31

Voor Nederland: Antwoordnr. 60.018 –
5100 VJ Gilze

Deze aanbieding is geldig tot 30
november 1990.

**VUL DE BON SNEL IN
KUIFJE ZORGT VOOR DE REST.**



of, jij die van strips houdt, één van deze «spannende» avonturen!

Ikzelf (of iemand anders van het gezin) ben (is) nog niet geabonneerd op het WEEKBLAD KUIFJE.

Ik neem een jaarabonnement (52 nrs) voor BF 1.990/130 Fl. op het WEEKBLAD KUIFJE en ontvang, van zodra mijn betaling door uw abonnementendienst wordt geregistreerd, als welkomstgeschenk:

☐ de Super-Pirat-Pen ☐ het album van ED en AD ☐ het album van ALAIN CHEVALLIER

NAAM:

ADRES:

POSTCODE: PLAATS:

DATUM:

Betaling: Voor België, door storting op rekening 210-0985103-23 van weekblad Kuifje, Brussel
Voor Nederland, wordt een acceptgirokaart toegestuurd.

Opletten: leesportefuillelezers a.u.b. niet in dit blad knippen, maar de bon overnemen of briefkaartje sturen.
Prijswijzigingen voorbehouden.

MEESTER CHANG DE ROVERS



SAMENVATTING: Barthelémy en z'n vader verklaren hun redder dat graaf Malvoisin aan bed gekluisterd is door een verlamming... Meester Chang denkt er meer en meer over om hem een bezoekje te brengen! Maar het onthaal op het kasteel is allesbehalve vriendelijk...



MAAR DE RAZENDE VUIST VAN HEER GONTRAN SCHIET ZIJN DOEL VOORBIJ...



HET GEBEURDE IN EEN PAAR SECONDEN. VOOR DE PROVOOST EN ZIJN MANNEN VAN HUN VERBLIJSTING WAREN BEKOMEN, GREEP MEESTER CHANG HEER GONTRAN EN ONTRUKTE HEM ZIJN DOLK.

U HEBT HET LESJE DAT IK U IN DE HERBERG GAF NIET TER HARTE GENOMEN, HEER GONTRAN. ALS UW LEVEN U LIEF IS, LAAT UW MANNEN DAN HUN ZWAARD IN DE SCHEDE STEKEN.



MEESTER CHANG



HEBBEN JULLIE 'T GEHOORD? ALLE HELLEDUIVELS, HOU JE IN, OF HIJ MAAKT ME AF!



KNAP GEDAAN, MEESTER CHANG, MAAR IK RAAD U AAN HEER GONTRAN ONMIDDELIJK LOS TE LATEN. DEZE KRANKZINNIGE DAAD LEIDT TOT NIETS.

HIJ LEIDT ME PRECIES NAAR MIJN DOEL: DE GRAAF VAN MALVOISIN. EN U ZULT ME BIJ HEM BRENGEN, HEER GUILLEMAIN!



IN GODSNAAM, PROVOOST, STRIBBEL NIET TEGEN! DOE WAT IE ZEGT!... U ZIET TOCH DAT IE BEREID IS ME TE KELEN?!



GOED... GOED... IK GEHOORZAAM, HEER GONTRAN... MAAR IK BETWIJFEL OF DE GRAAF DIT OP PRIJS ZAL STELLEN...



JULLIE DAAR! KOM MEE!



KIJK NOU...

WAT GEBEURT DAAR?

OHHH!

M...MMM?!

Win nu bij Duracell batterijen de echte Micro Machines

Haal een wedstrijdformulier
bij de speelgoedwinkel
met de Micro Machines
wedstrijdposter.

Koop nu Duracell batterijen,
vul een wedstrijdformulier in
en maak kans op één van de
250 treinsets met station of
één van de 1.000 autosets.



Unica 

NEW DURACELL GAAT LANGER MEE DAN OOI

MEESTER CHANG



STRIPNIEUWS



THORGAL:
De Wolvin
door G. Rosinski en J. Van Hamme
nr. 16 – 48 pagina's kleur – 160 BF/8,95 FL



DORPSVERHALEN:
Herberg het Koningskind
door B. Roels en J.-F. Di-Giorgio
Col. Code – 48 pagina's kleur – 145 BF/7,95 FL



IAN KALEDINE:
Het Geheim van Kasteel Flambard
door Ferry en J.-L. Vernal
nr. 9 – 48 pagina's kleur – 145 BF/7,95 FL



JORDAN:
De wassen Beelden
door P. Cadot en Ph. Richelle
nr. 2 – 48 pagina's kleur – 145 BF/7,95 FL



LOU SMOG:
Carrera Panamericana
door G. Van Linthout
nr. 2 – 48 pagina's kleur – 160 BF/8,95 FL



NINO:
De Reis naar Amerika
door D. Stallaert en Hec Leemans
nr. 1 – 48 pagina's kleur – 145 BF/7,95 FL



**Ze zijn pas verschenen!
Ze wachten op jullie!**

BOLLIE EN BILLIE

